

יום האישה 2018

ההיסטוריה רצופה בנשים מדהימות שהצליחו להנהיג, להוביל, לשנות, להילחם ולהשיג את מבוקשן שלהן ואת צרכי עמן, סביבתן ומשפחתן.

החל מנשות התנ"ך על נביאותיו דרך מלכות אנגליה הכבירות כגון אליזבת' הראשונה וויקטוריה ועד למרגרט ת'אצ'ר, קוקו שאנל, מחנכות, עקרות בית ונשים מובילות בתעשייה בעסקים, במדע ובחברה.

למי שאינו בקיא באיך הכל התחיל, להלן תזכורת קצרה:

לפני 155 שנה, ב-8 במרץ 1857 פתחו מאות פועלות במפעלי טקסטיל והלבשה בניו-יורק בשביתת מחאה על שכרן הנמוך, על שעות העבודה הארוכות ועל התנאים הבלתי אנושיים שהועסקו בהן. זו הייתה אחת הפעמים הראשונות בהיסטוריה שנשים עובדות התארגנו לפעולות מחאה ופעולתן הותירה רושם אדיר.

בארה"ב ב-8 במרס 1908 ערך ארגון הנשים הסוציאליסטיות הפגנה המונית בעיר ניו-יורק. באותו הזמן החליטה המפלגה הסוציאליסטית האמריקנית לחוג את יום האישה ביום ראשון האחרון בחודש פברואר בכל שנה.

בשנת 1910 נערך בקופנהגן לראשונה כינוס נשים בינלאומי בחסות האינטרנציונל הסוציאליסטי השני. קלרה זטקין, שהייתה ממקימי האינטרנציונל בפאריז ב-1889, הציעה להנציח באמצעות יום האישה הבינלאומי את זכרן של השובתות האמיצות בשביתת הראשונה ב-1857.

ב - 18 במרס 1911 נחגג לראשונה יום האישה בכל רחבי אירופה.

הנשים ניצלו הזדמנות זו כדי לפרסם את דרישותיהן לזכות בחירה.

בחודש דצמבר 1977, החליט האו"ם לאמץ את ההחלטה בדבר כינונו של יום המוקדש לציין זכויות האישה ולשלום עולמי.

חגיגת יום האישה הבין לאומי היא ההכרה בכך שקידום השלום והחברה כרוכים בהשתתפות פעילה ובשוויון של נשים, ובהכרה בתרומתן של נשים לשלום ולביטחון העולמיים.

האמנה הבינלאומית לשוויון נשים אומצה ע"י העצרת הכללית של האומות המאוחדות ביום 18.12.79. האמנה, הנקראת "האמנה בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה נגד נשים" נכנסה לתוקף מיום ה-3.9.81 לאחר הצטרפותן של 20 מדינות.

רגע של גאווה: ישראל הייתה בין המדינות הראשונות שחתמו על האמנה כבר ב - 17.07.80.

הנשים הישראליות אכן מדהימות בהישגים שלהן, בדוגמא ובמופת העולמי.

שאפו לכל אישה, באשר היא:

שאפו לכוחות, למאמצים ולחיוך. שאפו גם לדמעות, להתמודדות עם הקשיים ולהובלה של סביבתן.

מי ייתן ותהיינה כמה שיותר נשים בעמדות מפתח מוצהרות במשק, כמה שיותר כוח נשי בפוליטיקה, בראשות ערים ומועצות מקומיות, בצבא, בראש ארגונים ומוסדות ובכל מקום על פני הסקאלה הרחבה שאתן מעוניינות להיות.

המון נעשה עד כה אבל עבודה רבה עוד לפנינו ועיקרה להאבק בנבערות ובשובניזם.

אני מבקש להודות לכן נשות הכפר על עשייתכן ותרומתכן ומאחל לכן יום אישה שמח .

ד"ר תפוחי עוזי

מנהל הכפר